



Hver påske samles ca. 300 tropspejdere på Forlev Spejdercenter for at blive udfordret, udforske nye afkroge af sig selv og deres patrulje samt møde en masse andre lige så nysgerrige og seje unge.

På Forlevs patruljekursus er patruljelivet i centrum, og I tager afsted uden jeres tropsledere. Men I vil langt fra være alene.

Den første dag vil I bruge på, at slå jeres telt op på den lejrplads som I skal dele med 3-5 andre patruljer. I fællesskab vil I med de andre patruljer opbygge jeres fede lejr med plads til madlavning, bål, hygge og nye venskaber. I vil også blive introduceret til de projekter, som I kan vælge mellem og I skal også på denne dag tilmelde jer det projekt som patruljen ønsker, at deltage på. Projektet I kommer på vil danne rammen for hele jeres kursus og det kan være alt mellem himmel og jord, og kommer både an på hvad vi har fundet på af fede ting til jer, og hvad I selv har lyst til at lave. Det kan fx være at udvikle og fremføre et kreativt og gacket teater, at bygge et stort krydstogsskib i rafter i trætoppene eller at lave mad til den helt store guldmedalje. Kun vores og jeres fantasi sætter grænserne.

En typisk kursusdag for jeres patrulje vil starte med morgenmad i Tutten efterfuldt af samling hvor lejrlederne vil give informationer og vores teatergruppe "Sommerhuset" vil gøgle i stil med årets tema. Derefter skal I ud på jeres projekt sammen med de andre patruljer på projektet og jeres lagmænd, frem til frokost pausen. Her vil I lave mad over bål og have tid til at hygge i lejrgaden sammen med de andre kursister. Efter frokost mødes vi allesammen til samling igen, ligesom om morgen, hvorefter I vil have en fantastisk eftermiddag sammen med projektet. Derefter vil I vende tilbage til lejrgaden og lave aftensmad. Kl. 20.00 åbner Tutten hvor der er plads til, at I alle kan sidde og hygge jer indendørs, købe slik og sodavand samt synge, spille spil og måske har lagmændene

forberedt underholdning. Når I er trætte, vender I tilbage til lejrgaden og smutter i soveposerne.

Midt i ugen bryder vi dog med alle de normale rutiner og laver en stor samlet fællesdag for jer alle sammen, hvor vi vil overraske jer med et helt andet program, end I er vant til. Denne dag afsluttes med fællesmiddag forberedt af lagmændene og den legendariske "Tutteaction", hvor I kan få varmen på dansegulvet eller slukke tørsten med en sodavand eller Cocio i baren.

I vil hver især komme hjem med en helt unik oplevelse, og rigtig mange af vores kursister kommer igen år efter år. Det gør de, fordi lejrgaden føles som ét stort fællesskab, fordi de ikke kan undvære alle de fede venner, de har fået, fordi udsigten fra kyssebænken er fantastisk, fordi Tutteaction faktisk er legendarisk! fordi de bliver udfordret og behandlet som ligeværdige og af mange mange andre grunde.

Hvornår?

Kurset foregår i påsken fra lørdag d. 4. april kl. 13.30 til lørdag d. 11. april kl. 15.00, og for at deltage skal man være med alle dage.

Det praktiske

Der kommer mere information i vores deltagerbrev når I er tilmeldt, men her er det vigtigste.

Transport:

I skal selv finde vej til centeret. I kan enten køre til adressen, og ellers er Skanderborg station den nærmeste. På stationen vil der stå lagmænd på dagen, og hjælpe med hvilken vej man skal gå det sidste stykke.

Mad:

I står selv for alt mad til frokost og aftensmad. I kan bestille det hele igennem os.

Telt og Materiel:

I skal selv medbringe telt til hele patruljen, og en patruljekasse med alt det grej I skal bruge til at lave mad over bål med. I skal selv transportere det til centeret.

På vegne af Forlev Spejdercenter,

Rasmus Lehmann og Jakob Bang Helvind, Lejrledere